

Is Over-Hoop er alleen voor verkeersslachtoffers met NAH?

Neen, toch niet. Over-Hoop is een lotgenotenwerking voor alle families met jonge verkeersslachtoffers. Uiteraard kunnen ook verkeersslachtoffers zonder NAH er terecht. Ook zij hebben soms nog lange tijd na het ongeval af te rekenen met de gevolgen van hun zware verwondingen. Daardoor loopt de re-integratie op school niet altijd even vlot bv. Of soms moeten ook zij op zoek naar nieuwe vrijetijdsbestedingen. Maar zoals alle andere verkeersslachtoffers worstelen zij niet alleen met de verwondingen. Voor de ouders en voor het slachtoffer dienen zich nog veel andere zorgen aan. Bv. de hele verzekeringskwestie, de juridische afhandeling, al of niet contact met de veroorzaker,... We stellen vast dat alle families met een verkeersslachtoffer baat hebben bij het delen met lotgenoten.



Wat is nu het verschil met Rondpunt?

Rondpunt is geen lotgenotenvereniging. Rondpunt is een expertisecentrum voor iedereen die bij een verkeersongeval betrokken werd. Dat kan gaan over de slachtoffers zelf, of hun familieleden, dat kan ook over nabestaanden gaan, of veroorzakers van een verkeersongeval. Of over de getuigen of hulpverleners. Rondpunt informeert en ondersteunt verkeersslachtoffers en hun omgeving. De vzw biedt advies aan professionals en stimuleert samenwerking tussen professionele sectoren. Rondpunt sensibiliseert en vraagt aandacht voor de vele gevolgen van een verkeersongeval. Hierbij richt Rondpunt zich naar het beleid, de media en het brede publiek.



Mijn partner van 35 jaar heeft een zwaar ongeval gehad. Kunnen wij ook bij Over-Hoop terecht?

Over-Hoop is in de eerste plaats een lotgenotenvereniging voor families met jonge verkeersslachtoffers. We willen er zijn voor de slachtoffers zelf, voor hun ouders, hun broers en zussen. Op ontmoetingsdagen zijn ook andere familieleden welkom. We gaan ervan uit dat het slachtoffer nog "kind van..." was op het moment van het ongeval. De leeftijdsgrens bij aanmelding staat op 35 jaar. Dan gaat het bv. over mensen die een aantal jaren geleden (soms zelfs als kind) een ongeval hadden en daarna aansluiting zoeken bij lotgenoten.



Men zegt dat zo'n bijeenkomsten alleen maar over kommer en kwel gaan. Klopt dat?

Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Soms gaat het er ernstig aan toe. Wanneer een nieuw gezin in de groep komt, dan hebben mensen het vaak heel erg nodig om te vertellen over wat ze allemaal meegeemaakt hebben en hoe moeilijk ze dat allemaal vinden. Wanneer een gezin weer eens door een moeilijke brok moet, dan wordt er ernstig geluisterd. Er is ruimte voor verdriet en pijn, ook voor kwaadheid of ontgoocheling. Die emoties zijn ons niet vreemd. Maar hoe beter we elkaar als lotgenoten leren kennen, hoe meer ruimte er komt voor warme ontmoetingen, voor grapjes, voor schouderklopjes,...

De ene activiteit is ook de andere niet. In een praatgroep praat je vaak wel ernstig, daar is er ruimte om echt diep te delen. Maar onze ontmoetingsdag van september 2010 bv. was echt een vrolijk gebeuren, ook al goot het buiten water. We hebben ons met de karaoke zo uitgeleefd, daar kon het plezier gewoon niet stuk. Zowel bij de ouders als bij hun kinderen.



Hoe is Over-Hoop georganiseerd? Zijn er provinciale afdelingen?

Voorlopig zijn er nog geen echte provinciale afdelingen. Wel is het zo dat de kerngroep van Over-Hoop samengesteld is uit mensen van bijna alle Vlaamse provincies. Je vindt hun contactgegevens onderaan op onze website. De meeste contacten verlopen evenwel via het adres info@over-hoop.be en worden zo door de secretaris of coördinator opgevangen.



Is Over-Hoop er ook voor andere NAH-patiënten, die daarom geen verkeersslachtoffer zijn?

De hoofdklemtoon ligt toch wel op het feit dat men zware verwondingen in een verkeersongeval opliep. Zeker is dat zo voor de praatgroepen of voor de ontmoetingsdag. Bij de infoavonden ligt dat soms ruimer. Ook andere geïnteresseerden kunnen iets hebben aan een vorming over NAH bv. of aan een avond over Persoonlijke Toekomstplanning. Daar willen we geen mensen uitsluiten. Maar uiteraard zal een infoavond over verzekeringskwesaties na een verkeersongeval een beperktere doelgroep aanspreken.



Is het waar dat je bij Over-Hoop alleen zeer zwaar gehandicapte slachtoffers ziet?

Toch niet hoor. De groep van slachtoffers is heel verschillend. Er zijn mensen in rolstoelen, maar er zijn ook veel slachtoffers aan wie je op het eerste zicht nauwelijks iets ziet. Ieder heeft zijn verhaal, iedereen is welkom.



Klopt het dat Over-Hoop zich voornamelijk naar de ouders van verkeersslachtoffers richt?

Zowel de ouders, als hun kinderen zijn welkom bij Over-Hoop. Soms, bv. in de praatgroepen, gaan ze apart zitten. Onze praatgroepen voor jongeren zijn heel erg in trek: ze hebben elkaar veel te vertellen en doen dat onder deskundige begeleiding. En ook de ouders zitten wel eens graag alleen, om met andere ouders te delen over wat hen allemaal bezig houdt.



Hoe word ik lid?

Betaal ik een ledenbijdrage?

Om lid te worden, meld je je aan bij info@overhoop.be. Voorlopig wordt er geen ledenbijdrage gevraagd. Eens je contact genomen hebt...

- Krijg je automatisch een uitnodiging voor onze activiteiten
- Krijg je geregeld een nieuwsbrief
- Word je op de hoogte gehouden van interessante initiatieven
- Kan je ons contacteren met een hulpvraag, een verzuchting, een vraag naar contact met andere lotgenoten uit jouw streek

